

SAMENSPEL

Wijkblad van de *Christus Triumfatorkerk*, J. v. Stolberglaan 154 te Den Haag

18^e Jaargang nr. 3 – maart 2013

Abonnementsprijs € 10,00 (+ evt. portokosten ad € 10,00) per jaar

Bankrekeningnr: 514 40 61 t.n.v. *Stichting Christus Triumfatorkerk o.v.v. Samenspel*

Redactie: Henk Hospes, Laan van Wateringseveld 277, 2548 BL Den Haag
Email: samenspel@ctkerk.nl tel. 070 327 03 66
Greet Hulshof, Wouter Müller, Adriaan Sala
Advertenties: Bert van der Sluis, Jacob Mosselstraat 11, 2595 RD Den Haag
Bezorging: Henk Hospes tel. 070 327 03 66

Koster : Kristin Anderson tel. 070 383 76 55
b.g.g. en alleen in dringende gevallen 070 331 03 79
email: koster-beheerder@ctkerk.nl

Predikanten: ds. Ruud Stiemer, Jul. van Stolberglaan 285, 2595 CH
di, do en vrijdag van 8.30 tot 9.30 uur en rond 18 u tel. 070 382 52 65
(maandag vrij/ woensdag *Noorderkerk*)
email: ruudstiemer@ctkerk.nl
ds. Berit Bootsma-Gerritsen, Mariastraat 73, 2595 GM
maandag, woensdagmiddag, donderdag tel. 070 359 62 39
email: beritbootsma@ctkerk.nl

Wijkkerkenraad:

Voorzitter: Anita van Koningsveld, Laan v N. O.- Indië 142, 2593 CA
email: avdwal@casema.nl tel. 070 385 00 82
Scriba: Wilma Beeftink, Guirlande 106, 2496 WR tel. 015 361 82 67
email: scriba@ctkerk.nl

Kerkelijk Bureau: Jul. van Stolberglaan 154, 2595 CL Den Haag
GKO: van 9 - 12 uur op ma, wo en vrijdag tel. 070 385 36 45
pgo@casema.nl (GKO)
PGG PGG-ledenadministratie@ctkerk.nl

Website: www.ctkerk.nl

Zondagsbrief per email? Aanvragen bij Bert Jan van Veen (bertjanvv@gmail.com)

GIRO-/BANKREKENINGEN

Vaste vrijwillige bijdragen:

- kerk (GKO): 43555 t.n.v. Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
- kerk (PGG): 615174 t.n.v. Prot. Gem. Wijk. Kerkentm. Bezuidenhout
Collectebonnen: 5253 t.n.v. Collectebonnen GKO (voor GKO en PGG)
Diversen: 5144061 t.n.v. Stichting *Christus Triumfatorkerk o.v.v.* het doel (*)
* Samenspel / * Verjaardagsfonds / * Wijkkas / * Giften /
* Legaten
Diaconie (GKO): 427021 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk 's Gravenhage-Oost
Diaconie (PGG.): 1768712 t.n.v. Diaconie Herv. Wijkgemeente Bezuidenhout
Zending (GKO): 435 t.n.v. Beraadsgroep Missionaire Zaken GKO

VAN DE REDACTIE



Op het moment van schrijven – 14 februari – is het nog volop winter. Zojuist na het pauzeconcert de 'banieren' die buiten waren gehangen om passanten te lokken, weer binnengehaald; ze waren letterlijk stijf bevroren door de ijzel ... Geen wonder dat hoofdredacteur Henk Hospes tijdig de benen heeft genomen, richting Thailand. Daar heerst tenminste een aangename temperatuur, kleurige vogels fluiten in het groene gebladerte, de lucht en de zee zijn blauw en Holland is ver weg. Gelijk heeft hij en we wensen hem veel plezier! Maar wie schrijft er nu een voorwoord?

Als aspirant aankomend scribent in opleiding zal ik een poging wagen, maar verwacht er niet te veel van. Temeer daar ik geheel onkundig ben van wat deze editie van *Samenspel* te bieden heeft. Over de inhoud zal het dus niet gaan en u moet zelf maar ervaren welke waardevolle verhalen, programma's, thema's en verdere wetenswaardigheden erin te vinden zijn. Ongetwijfeld komt de veertigdagentijd aan de orde en wellicht ook al Pasen. Daarover hoef ik niet uit te wijden.

Daarom kom ik nog maar even terug op die banieren die de lunchconcerten aanprijzen (trouwens: van harte aanbevolen, want die studenten van het Koninklijk Conservatorium zijn eersteklas vakmensen en ze maken prachtige muziek!) De bedoeling van die banieren is de mensen die langs wandelen, op de bus wachten of gehaast ergens naar toe fietsen, attent te maken op wat er in onze kerk gebeurt. Eigenlijk dezelfde doelstelling die *Samenspel* ook heeft, maar dan voor intern gebruik. Informeren, tot nadenken stemmen en soms ook amuseren. Er is nóg een medium waarvan onze kerk zich bedient: de website www.ctkerk.nl. Die informatiebron is voor de grote kring en is zelfs wereldomvattend.

Voor dichter bij huis was er ook nog het mededelingenbord, achter een raam aan de kant van de Juliana van Stolberglaan. Daarop was te lezen welke predikant er de komende zondag zou preken en dat iedereen van harte welkom is! Nu heeft de Stichting CTK onlangs gezorgd voor een digitaal mededelingenscherm dat op dezelfde plaats als het bord hangt. De klussenploeg heeft een fraaie ophanging gemaakt en voor de stroomvoorziening gezorgd, zodat u van 's morgens vroeg tot in de avonduren geïnformeerd wordt over wat er allemaal in onze kerk gebeurt.

Het mededelingenscherm is op 3 februari jl. met een korte happening officieel in gebruik genomen (op pg. 26 in het blad vindt u een paar foto's) Als u deze *Samenspel* uit heeft, werpt u dan ook eens een blik op het scherm. Voor beide: veel leesplezier toegewenst

Adriaan Sala



Het volgende (april) nummer komt donderdag 28 maart van de drukker. Kopij kunt u tot uiterlijk woensdag 13 maart a.s. inleveren bij: **Henk Hospes, per email: samenspel@ctkerk.nl**
U kunt daarin alle activiteiten laten opnemen tot 1 mei 2013

INHOUD

ACTIVITEITEN:

- 17 Agenda
- 18 Filmavonden

COLUMNS:

- 14 Stoppen op het hoogtepunt? - Carline van der Harg
- 19 Stomme plek - Adriaan Sala

GEDICHTEN:

- 8 Gebed van Franciscus
- 21 Bloemenleven

DIVERSEN:

- 9 De barmhartige Marokkaan
- 11 Doopzondagen
- 12 Lezing: Jezus van Nazareth
- 13 Collectes: veertigdagentijd
- 18 De BabyBullenBak
- 22 The Passion
- 24 Vooruit ... Beleidsplan 2013 - 2016
- 26 Landelijke pastorale dag
- 26 Onthulling elektronisch mededelingenbord
- 27 Training Werk & Balans
- 28 Vier - de nacht van de hoop

VASTE RUBRIEKEN:

- 4 Meditatie: Bidden in het licht van het koninkrijk
- 6 TeamGeest – ds. Ruud Stiemer
- 7 Giften
- 10 BerichtenBus – ds. Berit Bootsma
- 15 Van zondag tot zondag
- 16 Kerkdienstenoverzicht
- 17 Collecteopbrengsten
- 23 Uit de kerkenraad
- 25 Reidans
- 29 Bijbelleesrooster
- 30 Puzzel

*Pasen:
De Heer is
waarlijk
opgestaan!*



Meditatie-bidden in het licht van het koninkrijk'

Bid en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden (Matteüs 7: 7)

"Wat roepen deze woorden bij je op?" Deze vraag stelde ik aan de deelnemers van de Bijbelkring, waarmee ik Matteüs 7: 7-12 besprak. Iemand antwoordde: "Ik moet meteen denken aan een goede vriendin voor wie we veel hebben gebeden, maar die toch aan haar ziekte is bezwaken. Toen hebben we niet ontvangen waarvoor we gebeden hebben". Deze reactie riep herkenning op bij de overige aanwezigen. Een ander voegde daar aan toe: "Wekt Jezus hier niet *te* hoge verwachtingen"? Weer een andere zei: "Wij kunnen wel bidden en zoeken en kloppen, maar God antwoordt ons op *zijn* tijd en *zijn* manier en dat kan wel eens heel anders zijn dan wij graag zouden willen." "Of gaat het er om 'hoe' je bidt en 'wat' je zoekt en op 'welke' deur je klopt", zo vroeg één van de deelnemers zich af. Om onze vragen te kunnen beantwoorden, besloten we naar de context te kijken, waarin deze woorden van Jezus staan. De context kan immers bepalend zijn voor de uitleg ervan.

Jezus' oproep om te bidden, te zoeken en te kloppen, staat in de Bergrede. In deze rede verwoordt Hij de kern van de Evangelieboodschap, namelijk dat het Koninkrijk van God in aantocht is. Met de komst van Jezus is het bruggenhoofd van dat Rijk in onze wereld gebouwd. Het is een Rijk dat haaks staat op de koninkrijken van de wereld. Zo zal er in Gods Koninkrijk recht gedaan worden en vrede heersen. Er zal geen honger meer zijn en geen onderdrukking. Heel Jezus' optreden zal erop gericht zijn om dat Rijk dichterbij te brengen en de mensen op te roepen zich op de komst ervan voor te bereiden. In het vervolg van de Bergrede werkt Jezus dit thema nader uit aan de hand van allerlei praktische voorbeelden. Zo zegt Hij dat je je vijanden lief moet hebben en dat je eerst de balk uit je eigen oog moet halen voordat je de splinter uit andermans oog haalt. Ook zegt Hij dat je, als je aalmoezen geeft, je linkerhand niet moet laten weten wat je rechterhand doet. In dat kader spreekt Jezus ook over het gebed en leert Hij zijn leerlingen het "Onze Vader". Ook in dit gebed draait het om de komst van het Koninkrijk van God.

In dat verband moeten we dus ook deze woorden van Jezus lezen: "Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden". De Bergrede plaatst ons gebed, ons zoeken en kloppen in een bepaald perspectief, namelijk het perspectief van het Koninkrijk. Concreet betekent het dat we ons in ons gebed mogen laten leiden door Gods verlangen om zijn Rijk gestalte te geven onder ons en door ons heen.

Wat betekent dit voor ons gebedslijstje? Gaan we dan anders bidden dan we altijd deden? Gaan we andere gebedspunten noemen? Misschien denkt u: "Als het in ons bidden om Gods Rijk moet gaan, mogen we dan nog wel bidden om genezing voor iemand die ernstig ziek is? Mogen we dan nog wel bidden om het vinden van een baan voor iemand die werkzoekend is? Mogen we dan nog wel bidden om hulp voor iemand die het financieel heel moeilijk heeft en de eindjes niet langer aan elkaar kan knopen?" Immers, deze gebeden hebben toch vooral met *onszelf* te maken en niet zozeer met het Koninkrijk van God?

Natuurlijk mogen we al onze zorgen aan de Heer voorleggen, maar het perspectief van het Koninkrijk geeft daarbij wel richting aan onze vragen. We mogen bidden: "Laat uw Rijk zichtbaar zijn in mijn ziekte" en "Laat uw Rijk zichtbaar worden in mijn zoeken naar een baan". "Laat uw Rijk zichtbaar worden in mijn onzekere financiële situatie."

Jezus verzekert ons dan inderdaad dat wie bidt *ontvangt* en wie zoekt *vindt* en wie klopt wordt *opengedaan*. Met andere woorden, deze gebeden zullen worden verhoord. Dan blijkt dat Gods Rijk plotseling zichtbaar wordt in de zorg van de ander voor jou, in de liefde van vrienden, in de hulp van iemand van wie je geen hulp verwachtte. Gods Rijk wordt tastbaar in het kaartje met troostende woorden, in een warme maaltijd van de buurvrouw, maar ook in de handen van de verpleegkundige. Dit betekent niet altijd dat iemand daadwerkelijk genezen wordt van ziekte of dat je een baan vindt of uit je de financiële zorgen komt. Het betekent wél dat de tekenen van Gods Rijk in jouw situatie aan het licht komen, als bakens van hoop en als pijlers van troost.

Tenslotte. Op de Bijbelkring werd ook nog een vraag gesteld over het laatste vers uit het gedeelte dat we bespraken, vers 12: 'Alles nu wat gij wilt, dat u de mensen doen, doet gij hun ook aldus: want dit is de wet en de profeten.' Hoort dit vers nu bij het gedeelte over bidden en zoeken en kloppen of is het zomaar een losse uitspraak van Jezus? Het heeft immers op het eerste gezicht niets met bidden te maken. Toch denk ik dat Jezus deze uitspraak bewust doet in aansluiting op Zijn woorden over het gebed. Hij maakt daarmee duidelijk dat het gebed ook een ethische component heeft, met andere woorden het gebed gaat nooit buiten je naaste om. Dat wil zeggen, dat je bij het bidden om het Koninkrijk je naaste altijd op het oog hebt. Als je bijvoorbeeld bidt om vrede, zul je je ervoor moeten inzetten dat ook je naaste in vrede kan leven en als je vraagt om recht, zul je je ervoor moeten inzetten dat je naaste recht gedaan wordt.

Zo mag – door Gods genade – in onze omgang met onze medemens Gods rijk gestalte krijgen. Zo mogen wij – zoals Henri Nouwen eens prachtig zei – een 'levende heenwijzing' zijn van Jezus en van het Koninkrijk; levende richtingwijzers naar zijn Rijk dat eens in alle heerlijkheid zal aanbreken.

*Laat komen, Heer, uw rijk,
uw koninklijke dag,
toon ons uw majesteit,
Messias, uw gezag!*

*Wij bidden, Heer, sta op
en kom in heerlijkheid!
Op U staat onze hoop
die onze Herder zijt!*

Gezang 294: 1 en 6

ds. Ruud Stiemer



Team-Geest

VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN

Vanaf woensdag 13 februari, Aswoensdag, zijn we met Jezus onderweg naar Jeruzalem. We volgen zijn weg van lijden en sterven. Het is een tijd van bezinning: bezinning op het lijden van Jezus, van de medemens, maar ook op ons lijden aan ziekte en zorg. Het is ook een tijd van zelfreflectie: hoe leven wij? Waar zijn we mee bezig? De veertigdagentijd is een periode waarin we pas op de plaats maken en de confrontatie aangaan. We doen dit echter niet zonder hoop. Achter de horizon gloort reeds het licht van Pasen. Het licht van de opstanding geeft ons moed om onze tocht te vervolgen. Graag wens ik u een 'bezinningsvolle' veertigdagentijd toe!

IN MEMORIAM DS. JAN MEYNE

Op zondag 27 januari is op 73-jarige leeftijd overleden, Johannes Gerhardus (Jan)



Meyne. Van november 2004 tot en met november 2010 was hij als emerituspredikant verbonden aan de Noorderkerk. Jan werd geboren op 6 november 1939

in Naaldwijk. Hij studeerde theologie in Kampen en werd in 1970 gereformeerd predikant te Culemborg. Daarna stond hij in Amersfoort (1975), Haarlem-Zuid (1985) en Haarlem-West (1989). Jan was ruim twintig jaar voorzitter van de stichting Alle-Dag-Kerk in Amsterdam en werkte tientallen jaren elke vrijdag als vrijwilliger in de Rotterdamse Pauluskerk. In de periode dat ik predikant was in Capelle aan den IJssel raakte ik ook bij het vrijwilligerswerk van de Pauluskerk betrokken en heb ik jarenlang met Jan samengewerkt. Toen ik in januari 2006 predikant werd van de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost werd ik zijn naaste collega. En, zoals u weet, heb ik in februari 2011 Jan Meyne in de Noorderkerk mogen opvolgen. Ik herinner me hem als een hartelijke en gedreven man die zich met hart en ziel heeft ingezet voor kerk en samenleving. Hij was zich sterk bewust van zijn roeping om de Heer te dienen en aan het evangelie gestalte te geven. In de afgelopen maanden is Jan's gezondheid hard achteruit gegaan. Zijn lichaam en geest

lieten hem meer en meer in de steek. Toch komt zijn overlijden, zowel voor zijn familie en vrienden, als voor de gemeente, nog onverwacht. Niemand had gedacht dat het zo snel zou gaan. Zijn heengaan betekent verdriet en gemis voor zijn vrouw Joke, zijn kinderen en kleinkinderen en velen om hen heen. De uitvaart heeft op zaterdag 2 februari plaatsgevonden. De dankdienst voor zijn leven werd gehouden in de Pelgrimkerk te Haarlem. De dienst werd geleid door ds. Jan van Opstal. We gedenken in dankbaarheid alles wat Jan Meyne voor de Gereformeerde Kerk 's-Gravenhage-Oost heeft mogen doen en we bidden zijn gezin Gods nabijheid toe in het verdriet.

LEZING 'JESUS VAN NAZARETH: GEDACHTEN VAN EEN JOOD EN EEN CHRISTEN'

Graag maak ik u attent op de lezing van dr. H.M. van Praag en dr. A. F. Sanders op woensdag 13 maart (20 uur) in de Christus Triumfatorkerk. Elk zullen zij van-uit hun eigen perspectief, dat wil zeggen vanuit een joodse en een christelijke invalshoek, een beschouwing geven over de persoon van Jezus Christus. Naast de twee inleidingen is er gelegenheid om met de sprekers van gedachten te wisselen. Het belooft een boeiend gesprek te worden. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Christus Triumfatorkerk. Van harte aanbevolen! (zie de posters in de kerk en op pg. 12)

JONGERENDIENST 17 MAART: 'VRAGEN AAN GOD'



In de afgelopen weken is een aantal jongeren van onze gemeente bezig geweest met de voorbereiding van de jongerendienst die op 17 maart zal worden ge-

houden. Het thema van de dienst is: 'Vragen aan God'. Welke vragen hebben wij aan God? In de voorbereiding kwamen we op een aantal vragen: 'Wie bent U? Houdt U nog van ons? Bent U teleurgesteld in ons?' Ook vroegen we ons af welke vragen God aan ons zou stellen. Bijvoorbeeld: "Mens, zoek je mij nog?" Wat zou God op deze vragen antwoorden en welk antwoord geven wij? U en jij zijn van harte uitgenodigd!

LEZING PALESTIJNSE CHRISTEN

Op vrijdag 22 maart zal de Palestijnse christen, Daoud Nassar, een lezing houden over zijn leven en werken in Bethlehem. Het boerenbedrijf van de familie Nassar bevindt zich in de Westbank, omringd door wegversperringen en Joodse nederzettingen. De situatie van Daoud staat symbool voor de situatie van steeds meer Palestijnen, die gedwongen worden van hun land te vertrekken. Vanuit zijn christelijke geloofsovertuiging zet Daoud zich met zijn familie op een geweldloze

en zeer creatieve manier in, onder het motto 'Wij weigeren een vijand te zijn'. De avond wordt georganiseerd door het Oecumenisch Beraad Duinoord en vindt plaats in de Noorderkerk, Schuytstraat 9-11. De avond duurt van 20 tot 22 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerkzaal open en staat de koffie / thee klaar. U bent van harte welkom! De leiding van de avond is in handen van ouderling mw. Jannie Kuik en ondergetekende.

FELICITATIE



Op 20 januari is geboren, Julie Aude Vonk, dochter van Edo Vonk en Mireille van Reenen. We willen hen van harte

feliciteren en wensen hen samen met hun dochter veel geluk toe!

PAASZONDAG: BELIJDENISDIENST

Een aantal jongeren heeft in de afgelopen maanden deelgenomen aan de belijdeniskring. In deze kring hebben we aan de hand van de Apostolische Geloofsbelijdenis gesprekken gehad over de christelijke geloofsleer en over ons persoonlijke geloof. Op paaszondag, 31 maart, zullen zij belijdenis afleggen van hun geloof. Samen met hen zal de dienst worden voorbereid. Binnenkort zullen hun namen in de kerkdienst worden bekend gemaakt.

Met een hartelijke groet,
ds. Ruud Stiemer

Gift

Via Annie Bakker

€ 10,- voor de Wijkkas

Hartelijk dank!

Gebed van Franciscus



Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.

Laat mij ...

waar haat is, liefde brengen

waar onrecht is, tot vergeving stemmen

waar verdeeldheid is, eendracht stichten

waar dwaling is, waarheid doen gelden

waar twijfel is, geloof vestigen

waar wanhoop is, hoop wekken

waar duisternis is, licht ontsteken

waar droefheid is, vreugde brengen.

Laat me er meer op uit zijn om ...

te troosten dan om getroost te worden,

te begrijpen dan om begrepen te worden,

te beminnen dan om bemind te worden,

want als men geeft, ontvangt men

als men vergeeft, krijgt men vergiffenis

en door te sterven, wordt men eeuwig geboren.

Amen

ingezonden door Ida Kwaak

De barmhartige Marokkaan

Het is al weer even geleden, maar medio januari overkwam mij zoiets moois dat ik het graag met jullie wil delen.

Op de dag van mijn voetoperatie mocht ik 's avonds direct alweer naar huis. Slap als een vaatdoek en nog behoorlijk gedrogeerd door de narcose werd ik opgehaald door mijn vriendin. Dat ging prima, totdat we in mijn straatje aankwamen en daar geen enkele parkeerplaats aantroffen. Wel zag ik de hopen bevroren en dus spiegelgladde sneeuw. De moed zakte in mijn linkerschoen (de rechter zat in mijn weekendtas). Mijn vriendin "parkeerde", net zoals taxi's dat doen, kordaat midden op de straat, er kon geen auto meer langs. Zij haalde de rolstoel uit de hal. Al glibberend en glijdend op één been belandde ik, vraag niet hoe, in de rolstoel, die ingeklemd stond tussen de geparkeerde auto's.

Op datzelfde moment kwam er een auto aan en direct nog een tweede. "Die moeten maar eventjes wachten", zeiden wij stoer en nerveus tegen elkaar. Mijn vriendin probeerde vergeefs de rolstoel over de gladde sneeuw in beweging te krijgen.

Uit de eerste auto sprong een jongeman van denk ik Marokkaanse afkomst. In elk geval een voor mij volslagen vreemde man. Hij vroeg vriendelijk of hij kon helpen. Eigenlijk nog voordat ik het goed en wel besepte, had hij me uit de rolstoel getild, alsof ik zo licht als een veertje was. Hij sjouwde me de hal in en zette me voor de deur van mijn benedenbuurman neer. Ik moet naar boven, zei ik, maar laat u maar, dat red ik wel. Het is geen moeite, zei de vreemdeling, en sjouwde me de twee trappen op tot aan mijn voordeur. Ik bedankte hem uitvoerig, maar hij was weer snel verdwenen.

De jongeman vond zijn hulpvaardigheid doodgewoon. Voor mij, voor ons, kwam hij als uit de hemel gevallen!

Dit is een gebeurtenis die ik nooit zal vergeten en die me moed geeft op mijn voorspoedige herstel, maar ook veel breder: het sterkt mijn optimisme over de samenleving. Hulpvaardigheid van vreemden, daarover lees je in boeken en het overkomt je niet elke dag. Raakte ik altijd al flink geïrriteerd als mensen het hebben over 'de' Marokkanen of 'de' buitenlanders, dit voorbeeld geeft maar weer eens aan dat we allemaal 'mensen' zijn met welk uiterlijk of van welke afkomst ook.

Rest mij nog om de barmhartigen in onze gemeente te danken voor alle steun en belangstelling die zo goed is voor je herstel.

Ineke van den Berg

Zomaar een wijsheid ...

Een mens is belangrijker dan een taboe





BerichtenBus

Inmiddels begint het bij mij ook weer te kriebelen om aan de slag te gaan. Er zijn al enkele afspraken geboekt voor in maart en ook *Samenspel* diende zich weer aan zoals u kunt lezen. Al deze kleine dingetjes vormen weer een voorzichtige aanloop om op 28 februari weer aan de slag te gaan. Met de paasdagen voor de boeg hoop ik u allen weer tegen te komen in en om de kerk.

HERDENKING BOMBARDEMENT



Dit jaar valt 3 maart op een zondag. Een mooie gelegenheid om op de dag zelf het bombardement van 3 maart 1945 op het Bezuidenhout te herdenken. Dit zal gebeuren in een

oecumenische kerkdienst waar woorden als vrede en verzoening centraal zullen staan. We leven immers in een wereld waar dit geen vanzelfsprekende begrippen zijn. In de dienst zal het Cross of Nails overgedragen worden aan de Heilige Driekoningenparochie.

Voorgangers in deze dienst zijn pastoor Kurvers, ds. Bootsma en een vertegenwoordiger van de Angliaanse Kerk. Muzikale medewerking aan de dienst wordt verleend door het Driekoningenkoor onder leiding van Wim Voogd.

Na de kerkdienst zal er om 12 uur een kranslegging plaatsvinden en om 12.45 uur is er een concert in het Koninklijk Conservatorium. In *Samenspel* van februari staat een uitgebreid artikel over de herdenking en de achtergronden daarvan

DOOPZONDAG

Zoals u verderop in deze *Samenspel* kunt lezen heeft de kerkenraad besloten om doopzondagen in te stellen. Door het jaar heen zijn er zes zondagen aangewezen waarop er gedoopt kan worden.

Zondag 24 maart is de eerste doopzondag en er wordt gelijk gebruik van gemaakt. In deze dienst zullen twee kinderen gedoopt worden. De eerste dopeling is Isa Shivani Vroegh, dochter van Tejo en Shanti Vroegh. De andere dopeling is Esther Debora Chen, dochter van Maarten en Naomi Chen en zusje van Christiaan. Het is een bijzondere gebeurtenis om weer twee kinderen in ons midden te mogen verwelkomen.

Leuke bijkomstigheid is dat het Palmpasen is. Dit is een dienst waar in de traditie van de kerk vaak gedoopt is en dat er belijdenis werd gedaan. Meestal is er op deze zondag ook veel aandacht voor de kinderen. Een passende zondag om dit feest met de doopouders mee te vieren.

PROJECT JONGE PROFESSIONELEN

Tijdens mijn verlof hebben de mensen die betrokken zijn bij het project niet stil gezeten. Het is goed om te merken dat dit initiatief gedragen wordt door zoveel mensen in de gemeente. Wat is er allemaal gedaan in de tijd dat ik weg was?

- Er is een kloosterweekend georganiseerd in april, waar we met meer dan tien mensen naar toe gaan (is dus nu volgeboekt).
- Er is een Wining & Dining geweest.
- De volgende ronde van de training Werk & Balans is ook al georganiseerd.

Over dit laatste staat een apart stuk in deze *Samenspel*. Heb je het dus vorig jaar gemist en zou je graag de training een keer volgen?

Weet je misschien collega's of vrienden



die geïnteresseerd kunnen zijn? Geef je op en maak anderen enthousiast, want vorig jaar was de training een groot succes!

GESPREKSGROEP *Geloven*

Donderdag 14 maart is er weer een nieuwe gespreksgroep *Geloven*. Met deze groep duiken we in een Bijbelgedeelte, spreken er met elkaar over en proberen de link met ons eigen leven te leggen. Het thema is 'zonde en genade' n.a.v. Romeinen 5: 12 - 20. Aanschuiven kan altijd, laat het even weten als je interesse hebt.

STILLE WEEK EN PASEN

Pasen valt vroeg dit jaar, waardoor we eind maart al Pasen mogen vieren. Zoals u gewend bent zijn er weer de traditio-

le vieringen in de Stille Week. Het is een hele cyclus, waarbij in de verschillende vieringen het hele lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus verteld wordt. Door één keer of opnieuw alle vieringen bij te wonen kunt u het hele verhaal horen en zo des te meer stil staan bij het wonder van Pasen. We hopen u bij één of alle vieringen te zien.

Genoeg activiteiten om er weer zin in te hebben. Zeker nu we midden in de veertigdagentijd leven en naar Pasen toe gaan. Pasen, het feest van het nieuwe leven en het licht dat weer gaat schijnen! Laten we dat met elkaar gaan vieren en daar in deze veertig dagen naar toe leven.

Met hartelijke groet,
Ds. Berit Bootsma

Doopzondagen

De eerstkomende doopzondag in onze kerk is:

24 maart (Palmpasen)

voorganger: ds. Berit Bootsma

De andere doopzondagen in 2013 zijn:

26 mei	voorganger ds. Ruud Stiemer
28 juli	voorganger ds. Berit Bootsma
1 september	voorganger ds. Berit Bootsma
10 november	voorganger ds. Ruud Stiemer



Wilt u van één van deze mogelijkheden gebruik maken dan kunt u (graag minimaal vier weken van tevoren) contact opnemen met de desbetreffende voorganger.

Jezus van Nazareth

Gedachten van een Jood en een Christen

Lezing: woensdag 13 maart 2013, aanvang 20:00 uur

Sinds het einde van de eerste eeuw zijn synagoge en kerk definitief uit elkaar gegaan. Waarom eigenlijk? Wat ging er mis? Immers de eerste christelijke gemeenten waren volledig Joods. Aan het einde van de eerste eeuw was dat voorbij.

En hoe is het vandaag? Hoe kijkt een Jood tegen Jezus aan en hoe een Christen? De inleiders geven hun persoonlijke visie. Zij hebben afgesproken om kritisch tegen hun eigen tradities aan te kijken. Waar vinden ze elkaar en wat blijven de verschillen?

Inleiders:

Dr. H.M. van Praag

prof.em. Biologische Psychiatrie

Dr. A.F. Sanders

prof.em. Cognitieve Psychologie

Na een koffiepauze is er ruim gelegenheid voor gesprek. Na afloop is er de mogelijkheid in de hal van de kerk met een drankje na te praten.

CHRISTUS TRIUMFATORKERK

Juliana van Stolberglaan 154, Den Haag-Bezuidenhout
hoek Jul.v.Stolberglaan / Laan van NOI (vrij parkeren)
trams 2 en 6 halte Oostinje, bus 23 halte J.v.Stolberglaan



Collectes: veertigdagentijd

3 maart: Jezus volgen in Bangladesh

Steeds meer moslims in Bangladesh bekeren zich tot het christendom. Zij vinden er rust en vrede, maar stuiten ook op weerstand. Niet alleen in hun eigen vrienden- en familiekring, maar ook in de gevestigde kerken. Omdat de meeste christenen in



Bangladesh ex-hindoes zijn, is de traditie in kerken sterk beïnvloed door het hindoeïsme. Christenen met een moslimachtergrond voelen zich hier niet thuis. De organisatie *Isa-e Jamat Bangladesh* ondersteunt ex-moslims bij het opbouwen en vormen van hun eigen gemeenten en geloofsvormen; tussen kerk en moskee in. In deze gemeenten staat het evangelie van Christus centraal op een manier die past bij de cultuur en tradities van moslims. Zo zitten zij

bijvoorbeeld op de grond, bidden met open handen en de taal in hun Bijbel is aangepast in het Arabisch, de taal van de Koran

10 maart: Geef ruimte om kind te zijn

Teveel kinderen zijn het kind van de rekening. Omdat ze asielzoeker zijn, omdat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen, of omdat ze in een arm gezin opgroeien. Wat hun omstandigheid ook is, deze kinderen verdienen een toekomst. Kerk in Actie steunt organisaties die aan kinderen ruimte geven om kind te zijn.

Zoals de *Rudolphstichting* die kinderen die niet meer bij hun ouders kunnen wonen een veilige haven biedt. Kerk in Actie steunt daarnaast het werk van de Protestantse Kerk in Rotterdam Charlois voor jongeren in hun wijk. Maar ook stichting *De Vrolijkheid*, die zich inzet voor asielzoekerkinderen



24 maart: Gezonde moeder & kinderen

In Malawi wordt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk goede gezondheidszorg is. Het land heeft de hoogste moeder- en kindsterfte ter wereld, eenvoudig door gebrek aan kennis en middelen. Er zijn dringend geschoolde verloskundigen nodig. Er kunnen levens



gered worden als meer plattelandsmoeders de ziekenhuizen weten te bereiken. Kerk in actie heeft daarom met steun van partnerorganisaties en lokale kerken het *Uchembere Netwerk* in het leven geroepen. Dit netwerk brengt ruim honderdvijfentwintig moedergroepen essentiële kennis bij over geboorte, borstvoeding en gezondheid. Zo leren de plattelandsmoeders het belang van professionele zorg kennen en durven ze ook ervoor te kiezen om in het ziekenhuis te bevallen

in plaats van thuis. Ook zoekt het *Uchembere Netwerk* naar mogelijkheden om professionele zorg dichterbij de plattelandsvrouwen te brengen, bijvoorbeeld door fietsambulance in te zetten.

Kerk in actie heeft uw steun hard nodig; dus geef royaal

Eric Ebbink. van de ZWO-commissie

Stoppen op het hoogtepunt?

Recent kondigden de Koningin en de Paus aan dat zij ermee gaan stoppen. Dat een Paus er voor zijn overlijden mee ophoudt schijnt een zeldzaamheid te zijn. Een vriendin van mij grapte om dan ook maar voor de functie van Paus een talentenjacht te organiseren. *'The Pope-factor, Op zoek naar de Paus, Popestars, Pope-idol, The Pope of...'*



Tja, voor elk wat wils maar in Rome bewandelt men toch andere wegen. De Koningin voorziet zelf in haar opvolging. Vlak daarna kondigde rolstoeltennissster Esther Vergeer aan dat zij wat anders gaat doen. Tijd voor wat nieuws, tijd voor een nieuwe uitdaging. Vierhonderdzeventig wedstrijden op een rij ongeslagen, een prachtige prestatie. In een interview

op de radio zei iemand: 'je stopt op het hoogtepunt van je carrière'.

Een veel gebruikte uitspraak "stoppen op het hoogtepunt (van je carrière)". Maar is dat ook zo, klopt dat wel? Want eenmaal gestopt, is niet meer na te gaan of het bergafwaarts of bergopwaarts zou zijn gegaan met het gestopte. Kun je niet beter zeggen: 'ik stop nú omdat ik niet met zekerheid voor mijzelf kan zeggen dat het goed blijft gaan'. Of simpelweg: ik stop, punt! Dat laat ik geheel aan u over.

Zelf ben ik heel blij dat ik op meerdere hoogtepunten juist niet ben gestopt, of zelfs niet aan stoppen dacht. Toen Wouter en ik trouwden bijvoorbeeld, nu bijna vijf jaar geleden, de hele dag was een hoogtepunt. We vierden de liefde voor elkaar. Heel blij ben ik dat we toen niet gestopt zijn met liefhebben. Of na een succesvol optreden van C2, mijn muzikale duo. Dan denken we juist aan er nog meer voor gaan, aan meer samsenspielen en genieten op het podium. Op de dagen dat de kinderen werden geboren kwamen er hoogtepunten in mijn leven bij. De doop van beiden, hoogtepunten in onze relatie met God. En niet te vergeten de meest recente van allemaal, de doop en belijdenisdienst die we hadden. Het hoogtepunt van onze relatie met God,...een bekroning. We stoppen nu niet met die relatie, nee, deze wordt alleen maar sterker. Hoe inspirerend kan een hoogtepunt zijn!

Ik vertelde thuis over deze column en mijn vraag: is Jezus gestopt op zijn hoogtepunt? Ik dacht eerst van wel, zijn afscheid van het aardse leven lijkt toch iets van stoppen weg te hebben. Tot Wouter terecht zei: "Nee, Jezus is toch niet gestopt? Hij gaat nog altijd door".

'Ja', dacht ik, 'dat is zo'. En het hoogtepunt van Jezus en God, dat moet nog komen, wanneer, dat weten wij pas als het er is. Tot die tijd en ver daarna blijven we geloven in God en Gods liefde.



Liefs, Carline

Van zondag tot zondag

In deze rubriek vindt u nadere informatie over de vieringen in de komende periode. Over de ontbrekende zondagen is geen nadere informatie bekend. Een volledig (be-knopt) overzicht van de kerkdiensten vindt u op de volgende bladzijde.

Zondag 3 maart wordt het bombardement van 3 maart 1945 herdacht. Naast aandacht voor het verleden zullen we aandacht besteden aan de woorden vrede en verzoening in het heden. Voorgangers in deze dienst zijn pastoor Kurvers, ds. Berit Bootsma en een vertegenwoordiger van de Anglicaanse kerk. Muzikale medewerking zal worden verleend door het *Driekoningenkoor* onder leiding van Wim Voogd.

De kerkdienst begint om 10 uur. In aansluiting op deze dienst zal er om 12 uur een kranslegging zijn bij het monument op de Juliana van Stolberglaan. Om 12.45 uur is er een herdenkingsconcert in het Koninklijk Conservatorium.

Zondag 10 maart: de heer Aad Tulling

Zondag 17 maart: Jongerendienst. Het thema is: 'Vragen aan God'. Voorganger: ds. Ruud Stiemer (zie ook pagina 7: *Teamgeest*)

Zondag 24 maart is het Palmpasen en staan we stil bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Een moment van vreugde, waarin het lijden van de week die volgt al doorschemert. In deze dienst zal de vreugde echter voorop staan, want we mogen getuige zijn van de doop van twee kinderen: Isa Shivani Vroegh, dochter van Tejo en Shanti Vroegh, en Esther Debore, dochter van Maarten en Naomi Chen. Voorganger in deze dienst is ds. Berit Bootsma

Zondag 31 maart vieren we de opstanding van de Heer. In deze dienst zullen een aantal jongeren belijdenis afleggen van hun geloof. De aanvang van de dienst is om 10 uur. Voorganger is ds. Ruud Stiemer.

Stille week

Donderdag 28 maart is het Witte donderdag. In deze dienst, die om 19.30 uur begint, staat de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield centraal. We lezen het verhaal en in de kring zullen ook wij de maaltijd vieren. De voorganger in deze dienst is ds. Berit Bootsma.

Avondmaalsviering – Bezuidenhout

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag, wordt er in het *Centrum Bezuidenhout* een Avondmaalsviering gehouden. Ook mensen van buiten het huis zijn van harte welkom. De voorganger is ds. Ruud Stiemer. De aanvang is om 15 uur.

Vrijdag 29 maart, Goede vrijdag volgen we Jezus op zijn weg van arrestatie naar kruisiging en sterven. Het is een sobere dienst waarin liederen, Bijbellezingen, gebeden en stilte elkaar afwisselen. Aanvang 19.30 uur. Voorganger: ds. Ruud Stiemer

Stille Zaterdag, 30 maart, is om 21 uur de Paaswake. De nacht waarin het licht van Christus weer gaat stralen en wij de boodschap van de opstanding van onze Heer aangezegd krijgen. Tevens zal er in deze dienst ruimte zijn voor de doopgedachtenis en het ontvangen van een persoonlijke zegen.

De voorganger in deze dienst is ds. Berit Bootsma

KERKDIENTEN

Een beknopt overzicht. Voor nadere informatie zie de rubriek *Van zondag tot zondag*.

Elke zondag crèche en kindernevendienst

<u>maart</u>		<u>voorganger</u>	<u>organist</u>
3	10 u	ds. Berit Bootsma e.a.	Johan de Graaf
10	* 10 u	dhr. Aad Tulling	Arie Kraaijeveld
17	10 u	ds. Ruud Stiemer	Danny Spaans
24	10 u	ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
28	19.30 u	ds. Berit Bootsma	Arie Kraaijeveld
29	19.30 u	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf
30	21 u	ds. Berit Bootsma	Jan Korenhof
31	10 u	ds. Ruud Stiemer	Johan de Graaf



* de *Werkgroep Wereldwinkel* is met een stand aanwezig in de hal van de kerk.

Avondmaalsviering – Centrum Bezuidenhout

Vrijdag 29 maart, Goede Vrijdag,

Aanvang 15.00 u De voorganger is ds. Ruud Stiemer.

Ook mensen van buiten het Centrum Bezuidenhout zijn welkom!



Radiogemeente in de Christus Triumfatorkerk

17 maart: aanvang 19.00 u

Voorganger: ds. Jan van Beelen

Muzikale medewerking: Jan van Westenbrugge, orgel en Jan Stolk, bariton



City- en Kompasdiensten:

31 maart: geen citydienst

Zomaar een wijsheid...

Een kaars verliest niet aan kracht door een andere kaars aan te steken maar verdubbelt het licht





AGENDA

(Voor zover niet anders is aangegeven vindt een en ander plaats in de Christus Triumfatorkerk)

Elke donderdag van 13.30 – 16.00 u: Handwerkclub

Elke vrijdag van 13 tot 14 u spreekuur ds. R.E. Stiemer in de kerk.

Elke vrijdag om 18 u: *Maaltijdproject.*

februari:

28 12.30 u Pauzeconcert

maart:

- 7 14.00 u *Team Meeleven*
8 20.00 u Filmavond: *Le fils de l'autre*
13 20.00 u Lezing: Jezus van Nazareth, gedachten van een Jood en een Christen
14 12.30 u Pauzeconcert
14 20.00 u Gespreksgroep *Geloven*
19 19.00 u Eetgespreksgroep
21 19.30 u Bijbel-/Gebedsgroep o.l.v. ds. Ruud Stiemer
22 20.00 u Lezing: Daoud Nassar: Noorderkerk, Schuytstraat 9-11 (zie *Teamgeest*)
24 10.00 u Doopzondag
25 20.00 u Voorbereiding: *Training Werk & Balans*
28 12.30 u Pauzeconcert
28 *The Passion*: zie pg. 22 (rondom de Hofvijver) zie www.thepassion.nl
30/31 mrt *Vier-de Nacht van de Hoop* www.nachtvandeheoop.nl

De datum van de Alphacursus is nog niet bekend, deze wordt in overleg met de deelnemers gekozen. Dat komt dan in de Zondagsbrief.

april: (zet alvast in de agenda)

- 3 20.00 u Lezing: *Secularisatie van de Kerk van morgen*
(prof. Dekker, prof. Jansen en mr. Donner)
12 20.00 u Filmavond: *The Trumanshow*



januari 2013 – totaal € 1,186,50

Kerk	€ 137,50	Dovenpastoraat	€ 85,94
Diaconie	€ 311,09	Aandachtscentrum	€ 143,45
Wijkkas	€ 210,78	Oecumene	€ 137,75
Koffiebus	€ 40,74	Cathechese en Educatie	€ 119,25

Filmavonden in de CTK



Op **8 maart** kunt u in de Christus Triumfatorkerk komen kijken naar de film: *Le fils de l'Autre*.

Joseph, een Israëliische jongen, blijkt als hij zijn dienstplicht wil vervullen, te zijn verwisseld met Yacine, een kind van Palestijnse familie. Dit dwingt beide families om hun eigen identiteit, waarden en overtuigingen opnieuw te bekijken.



Op **12 april** draaien we de film: *The Truman Show*

In deze film blijkt Truman Burbank 24 uur per dag gefilmd te worden zonder dat hij dat zelf weet.

Beide keren staat de koffie vanaf 19.30 klaar, om 20 uur starten we met de film. Na afloop is er tijd om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaar na te praten. Om dit alles mogelijk te maken vragen wij aan u een kleine vrijwillige bijdrage.

U bent van harte welkom op deze filmavonden in de CTKerk.

Jacqueline Eshuis en Miriam Busse



BabyBullenBank

Geboren: de BabyBullenBank!

Jonge moeders in Den Haag blijken soms grote behoefte te hebben aan *basics*, zowel voor als na de bevalling en in de maanden erna: babykleertjes, een slaapzakje, een draagzak, een badje, een babybox, een kinderwagen of buggy, luiers, kraampakketten en ook positiekleding. Er zijn jonge moeders die de middelen hiervoor eenvoudigweg niet hebben.

Sinds kort beschikt *STEK – stichting voor stad en kerk* – over een **BabyBullenBank**. Hulpverlenende instanties kunnen hier voor hun cliënten een beroep op doen. Het project wordt door vrijwilligers van *STEK* gerund.

Heeft u spullen over zoals hierboven aangegeven? Kent u mensen die zoiets nodig zouden kunnen hebben?
Aanbiedingen & meer informatie via Jenneke van Veelen (070) 318 16 16
jvanveelen@stekdenhaag.nl
projectleider individuele hulpverlening van Stek

Stomme plek

Jaren geleden ben ik een tijdlang de trotse bezitter geweest van een zeilboot, nou ja, zeilbootje, 3,30 m lang, met knaloranje zeilen, nou ja, zeiltjes. De witte romp heb ik hardblauw geschilderd en het binnenwerk in de blanke vernis gezet. Een plaatje!

Mijn vaargebied was *Vlietland*, ter hoogte van Voorschoten; een flinke plas tussen de Vliet en de snelweg A4. Heel wat uren heb ik daar doorgebracht, meestal alleen en een enkele maal met z'n tweetjes. Sloom dobberend, hard zwoegend of ontspannen bij een blauwe lucht en een lekker windje.

Het was een fantastische tijd ... op die éne keer na.

Het weerbericht voor die dag: 'matige wind en hier en daar een buitje'. Het was redelijk warm en daarop had ik mij gekleed: korte broek en overhemd met korte mouwen. Er stond een stevig briesje, dus zeilen maar! Ik was helemaal in mijn nopjes. Tot de lucht betrok en het hard begon te waaien. De wolken werden steeds donkerder en ze kregen vreemde kleuren: grijsgroen en vuil roze. Kortom: er was zwaar weer op til. Ik zat helemaal aan de overkant van de plas en zette daarom vlug koers naar mijn thuishaven. Al gauw ging de wind echter zo te keer dat ik mijn bootje nauwelijks in de hand kon houden; ik kreeg steeds meer water binnenboord door regen en golven. De veilige haven kon ik niet meer halen en dus koerste ik aan op de dichtstbijzijnde wal om op een strandje aan te landen. Ik heb het bootje een stukje op het droge getrokken en op z'n kant gelegd om hem te legen. Het was inmiddels zulk beestenweer geworden dat ik onder het zeil en in de luwte van de romp probeerde te schuilen maar ik had net zo goed onder kippengaas kunnen gaan zitten!

Toen maar de boel de boel gelaten en bescherming gezocht in een bosje wat verderop. Ik was daar nog maar net toen ik zag dat mijn bootje overeind woei en door de wind werd weggeduwd, richting plas. Ik ben er naar toe gesprint en heb 'm een stuk verder het land op getrokken en zo goed en zo kwaad als het ging de mast gestreken en de spullen vastgesjord. In de stromende regen terug gerend naar het bosje. Ondertussen was het veel kouder geworden en de ene bui rolde over de andere heen.

Uitkijkend over het meer zag ik het onheil naderen: de lucht werd wit en het water aan de overkant werd ook wit en dat fenomeen kwam snel dichterbij... Of de slagregen ook hagel bevatte, weet ik niet meer, wel had ik het vreselijk koud. Rillend en klapper-tandend ben ik onder een struik gaan zitten, me zo klein mogelijk makend. Toen brak de ijskoude hel pas goed los. Bij mij kwam er plotseling een stekende hoofdpijn opzetten en die werd steeds heviger, alsof er in mijn hoofd iets helemaal mis ging. Ik begon me na een tijdje zo ellendig te voelen dat ik echt bang werd. Het begon tot me door te dringen dat dit het einde wel eens zou kunnen betekenen, daar onder een struik bij een verregend veldje aan een recreatieplas. Vreemd genoeg was de enige gedachte die bij me boven kwam: "Wat een stomme plek om dood te gaan..!"

Mijn beschermengel, die kennelijk ook door het slechte weer was verrast, kwam snel in actie. Hij maakte me duidelijk dat ik nog even vol moest houden en heeft toen enkele sportvissers die een eindje verderop onder hun vissersparaplu bleken te schuilen, geattendeerd op die hurkende figuur verderop onder de struiken. Zij hadden meteen door dat er iets niet in de haak was en één van hen kwam spoorslags informeren of



het wel goed met me ging. "Nou nee, absoluut niet; ik heb barstende hoofdpijn en voel me heel beroerd." Hij troonde me mee en zette me onder de paraplu op een stoeltje en sloeg baddoeken om me heen. Een ander zag ondertussen kans de reddingsbrigade te alarmeren en die arriveerde wat later met een brancard. Ik werd ijlings ingepakt in metaalfolie, afgevoerd en met een rubberboot naar de haven gevaren en vandaar naar de EHBO-post gesjouwd. Ik herinner me er weinig meer van, ook al omdat ik ineens geen licht meer kon verdragen; ik hield mijn ogen stijf dicht en slechts af en toe durfde ik door spleetjes tussen mijn vingers door te kijken. De bezorgde EHBO'ers hebben me drooggewreven. Het duurde heel lang voordat de hoofdpijn en het beven minder werden en mijn lijf onder de metaalfolie en na het drinken van een paar koppen thee wat begon op te warmen. Ik kwam weer een beetje bij de tijd. Ze vroegen me of ik telefoonnummers wist van mensen die me zouden kunnen ophalen. Gelukkig was ik al zover dat ik er wel een paar kon oplepelen, maar ja, wie is er thuis op een zomerse zaterdagmiddag? (wonderlijk genoeg was er in Den Haag niets aan de hand) Uiteindelijk kregen ze contact met een vriendin die meteen in haar auto sprong en me ophaalde en mij, nog steeds vermomd als bovenmaatse bonbon, naar huis bracht. Ik heb nooit meer zo genoten van een langdurige warme douche!

Achteraf gezien verliep deze 'bijna-doodervaring' anders dan je vaak hoort. Daarbij is nogal eens sprake van een visioen met een donkere tunnel met aan het einde een liefelijk licht en een overweldigend gevoel van vrede. Dat heb ik dus gemist. Vermoedelijk was ik helemaal niet bijna dood en leed ik alleen aan flinke onderkoelingsverschijnselen. Pas onlangs las ik in de krant dat door plotselinge afkoeling de bloeddruk flink kan stijgen en dat het lichaam daarop reageert met hoofdpijn, een fenomeen dat wel wordt aangeduid als 'brainfreeze'. Hoe dan ook, het was wel een ervaring om nooit te vergeten.

In de Bijbel is vaak sprake van 'hoofdpijndossiers'. Neem nou koning Achab en diens vrouw Izebel. Tussen die twee botste het geregeld, vooral waar het het geloof betrof.

Het was kort na Elia's gedenkwaardige optreden op de berg Karmel, waar hij vuur van de hemel afriep om een offer aan de God van Israël te doen ontsteken om zo de afgodendienst aan de Baäl aan de kaak te stellen. Gevolgd door zijn marathonloop door de stromende regen om koning Achab veilig thuis te brengen. Dat laatste leverde hem geen bedankje van koningin Izebel op. Integendeel, zij was zo ziedend over het over de kling jagen van zo velen van 'haar' priesters dat zij Elia met de wisse dood bedreigde.



"Hij werd bang en vluchtte om zijn leven te redden. Bij Berseba aangekomen liet hij zijn knecht achter en zelf trok hij één dagreis ver de woestijn in. Daar ging hij onder een bremstruik zitten, verlangend naar de dood, en zei: 'Het is genoeg geweest, HEER ...' maar er kwam een engel, die hem aanraakte en zei: 'Word wakker en eet wat.'"

Uiteraard trek ik geen parallel tussen Elia en mij. De overeenkomst zit 'm alleen in het schuilen onder een struik en de redding uit een noodsituatie. Overigens: de woestijn is ook een stomme plek om dood te gaan, zeker voor een profeet als Elia.

God laat dat niet gebeuren; Hij zendt een beschermengel om een mens in nood bij te staan. En voor je het weet keert het lot ten goede en krijgt je leven een vervolg, vol nieuwe kansen, uitdagingen en perspectieven ...

Adriaan Sala



Bloemenleven

Waarom zijn mensen niet als stille bloemen,
zo rein, eenvoudig en oneindig zacht?
Mensen zijn trots en sterk en zij beroemen
zich op hun klare weten en hun kracht!

Maar bloemen weten niets, dan slechts dit zoete,
dat 't leven goed is als de zon haar mint,
zij vragen enkel blijde vlindergroeten
en 't zacht gefluister van de avondwind.

Hoe rein en zuiver is het bloemenleven.
Zij kennen zelfs heur eigen schoonheid niet.
Het is een bloeien én zich overgeven.
Een teder ruisen van een wonderlied.

E. Reitsma (ingezonden door Ida Kwaak)

Zomaar een wijsheid ...

Iemand liefhebben, wil zeggen: hem/haar te zien zoals God hem/haar heeft bedoeld
Dostojevski
(ingezonden door Ida Kwaak)

The Passion 2013 in Den Haag

Op Witte Donderdag 28 maart vindt de derde editie van *The Passion* plaats. Het muzikale evenement over de laatste uren van Jezus wordt dit jaar opgevoerd in Den Haag, rondom de Hofvijver, het politieke hart van ons land. Net als voorgaande jaren trekt er een processie met een groot verlicht kruis door de straten op weg naar het hoofdpodium.

Ook dit jaar is de Protestantse Kerk in Nederland weer partner in dit project. Dat betekent dat de dienstenorganisatie een bescheiden financiële bijdrage levert om dit evenement mogelijk te maken. Het partnerschap van de Protestantse Kerk in Nederland sluit aan bij de visienota 'De hartslag van het leven'. "Wat we 'om niet' hebben ontvangen, is bedoeld om 'om niet' door te vertellen. Aan jonge mensen: zij mogen te midden van alles wat ze te horen krijgen het unieke verhaal van 'God met ons' niet missen.

Door *The Passion* is het mogelijk om het paasverhaal te vertellen aan mensen die normaal gesproken niet naar de kerk gaan. Bij het evenement zijn duizenden mensen aanwezig. Via de tv kijken meer dan een miljoen mensen mee. Een ongelooflijk bereik! Kijk voor meer informatie op www.thepassion.nl, hier kun je je ook opgeven om mee te lopen. *Er zijn al meer mensen van de Christus Triumfatorkerk die zich hebben opgegeven.*





Uit de kerkenraad

In de kerkenraadsvergadering van januari 2013 hebben wij o.a. gesproken over:

HERSTRUCTURERING PGG

De combinatie IV zal voortaan *Combinatie Haagse Hout/Archipel* worden genoemd, waardoor recht wordt gedaan aan alle wijkgemeenten die er deel van uitmaken.

Concept-regeling combinatie Haagse Hout/Archipel

Het is de bedoeling dat de predikanten van de combinatie een team vormen, waarbij in principe geen verrekening van tijd tussen de wijkgemeenten plaatsvindt.

Hoewel ds. *Ruud Stiemer (GKO)* deel gaat uitmaken van het team, is het wel zaak ervoor te waken dat er vanuit de andere wijkgemeenten teveel een beroep op hem wordt gedaan. De predikanten zullen onderling hun activiteitenpakket te zijner tijd goed moeten afstemmen. Er is bewust voor gekozen dat elke wijkgemeente zijn eigen predikant heeft om de binding met de eigen wijkgemeente te behouden. Juist de saamhorigheid en betrokkenheid bij elkaar binnen de wijkgemeenten is een groot goed. Het is belangrijk dat we geleidelijk naar elkaar toegroeien en bij het maken van plannen steeds de vraag stellen of het ook iets is dat gezamenlijk kan worden gedaan.

De kerkenraad van de CTK kan zich met de inhoud van de conceptregeling voor de *Combinatie Haagse Hout/Archipel* verenigen.

DOOPPROTOCOL

Het moderamen is bij nader inzien van oordeel dat, nu het geschenk in de vorm van een kinderbijbel komt te vervallen, niet met het aanbieden van doopkaart, doopkaars en foto-reportage zou moeten worden volstaan. De gedachte is om een mapje aan te bieden met op de omslag een foto van de kerk, waar doopkaart en liturgieboekje in bewaard kunnen worden. Naast informatie over de kerk en de kernpunten van het geloof, zal een beknopte uiteenzetting over de betekenis van de doop in dit boekwerkje worden opgenomen met wellicht ook een foto van het moment van de doop erbij. De doopouders kunnen dit geschenk dan te zijner tijd aan de dopeling doorgeven, als herinnering aan de doop en de gemeente waarin de bediening van dit sacrament heeft plaatsgevonden.

Als doopzondagen worden vastgesteld:

- 24/3 Berit Bootsma
- 26/5 Ruud Stiemer
- 28/7 Berit Bootsma
- 1/9 Berit Bootsma
- 10/11 Ruud Stiemer

BELEIDSPLAN

De strekking van dit beleidsplan komt overeen met de kernwoorden die als visie voor de samenwerking in de *Combinatie Haagse Hout/Archipel* zijn geformuleerd. Het beleidsplan 2012-2016 zal ter informatie aan de gemeenteleden in *Samenspel* worden gepubliceerd.

BEGROTING WIJKKAS 2013

De begroting sluit met een tekort van € 2500. In de loop van 2013 zal worden gezien hoe dit tekort kan worden gedekt.

MEDEDELINGEN:

Predikanten:

Op zondag 3 maart gaat ds. Berit Bootsma voor het eerst weer voor in de gemeenschappelijke dienst van de kerken in Bezuidenhout in verband met de herdenking van het bombardement.

Voor reacties en/of nadere informatie kunt u contact opnemen met Wilma Beeftink, wilmabeeftink@xs4all.nl

Vooruit..., vooruitgang, toekomst!

Wat de toekomst in petto heeft, weten we niet. Nadenken over wie we als kerkelijke gemeente zijn en wat we de komende jaren zouden willen, dat kan natuurlijk wel.

In 2008 hebben we als kerk een beleidsplan opgesteld voor de tijd tot en met 2012. Afgelopen jaar kwam de vraag gaan we dit plan een beetje 'opschudden' of gaan we voor iets heel nieuws. De ontwikkelingen van de samenwerking in het cluster Haagse Hout en Archipelbuurt maakten dat de wijkkerkenraad gekozen heeft voor een kort document dat richting geeft aan ons denken over de komende tijd zonder dit op alle terreinen van het kerkelijk werk al helemaal in te vullen. Zo geeft het document *Christus Triumfatorkerk 2013-2016 Missie, visie, toekomst* wel richting aan de inhoud van de samenwerking maar ook veel ruimte aan hoe we deze samen gaan invullen.

De inzet was om wie we zijn en wat we willen op *een* velletje papier samen te vatten. De *Jong Professionelen* hebben een vragenlijst met enthousiasme ingevuld over wat zij belangrijk vinden binnen de Christus Triumfatorkerk. Met elkaar hebben we in een dienst begin november 2012 op kaartjes vermeld wat onze 'stip op de horizon' is. Met een kleiner groepje gemeenteleden hebben we deze kaartjes gesorteerd en de ideeën genoteerd. Al met al werd de 'stip op de horizon', de richting voor de toekomst die we in willen slaan, meer omljnd. Na bespreking in de kerkenraad heeft het hele proces geleid tot het A4tje *Christus Triumfatorkerk 2013-2016 Missie, visie, toekomst*.

Werkgroep beleidsplan

Martijn van de Kamp, ds. Ruud Stierner, Bert Dekker

Wilt u het beleidsplan nu alvast lezen: kijk op onze website. www.ctkerk.nl, zo niet dan graag even geduld tot het volgende nummer van *Samenspel*

REIDANS ...

Een rubriek waarin de lezers van Samenspel de gelegenheid krijgen hun verhaal te laten rondzingen in de gemeente. Een beetje te vergelijken met de wave: de één steekt de ander aan, tot we de hele gemeente rond zijn. Deze keer: Hylko Weerman en Rineke Zandvoort



De aanzet tot dit artikel hebben we tijdens onze wintersportvakantie geschreven. Zo'n weekje actief buiten zijn helpt ons om in balans te komen en te blijven. Net zoals de kerk en het geloof ons ook helpen om in balans te blijven.

Na onze verhuizing van Rijswijk naar Voorburg kwamen we vaker in de Christus Triumfatorkerk en al snel merkten we dat we ons hier thuis voelden. Er is een vriendelijke open sfeer, 'gewoon' en gemoedelijk, met toegankelijke predikanten en een relatief jonge gemeente. En er zit ruimte, vrijheid en licht in de kerk en in de mensen! Dat voelt welkom en heel prettig. Dat hebben we ook ingevuld toen er werd gevraagd om mee te denken over het CTK-beleidsplan, bij de vraag 'Waarom ben je lid geworden of kom je naar de Christus Triumfatorkerk? Wat spreekt je aan?'

Ook al hebben we nog maar relatief kort geleden voor de CTK gekozen, we zijn enthousiast over de diverse activiteiten. Hylko helpt mee bij het organiseren van de training *Werk & Balans* en doet mee met gespreksgroepen. Binnenkort gaan we samen mee naar het kloosterweekend. We zijn erg benieuwd hoe dat zal zijn.

Kort iets over ons zelf (hoewel het leuker is om daarover met jou in gesprek te gaan)

Hylko: werkt bij *Capgemini* als manager van complexe ICT-projecten bij de overheid.

Op dit moment heb ik een project bij het Openbaar Ministerie met als doel om verdachten van criminaliteit veel sneller een juiste en effectieve straf te geven. Ik vind het leuk om bruggen te bouwen en mensen te laten samenwerken. Daarvoor heb ik projecten gedaan bij o.a. de *Raad van State*, Inspectie *Verkeer & Waterstaat* en *IND/COA*. Soms pittig werk, en 's avonds ga ik dan graag (beach)volleyballen, mountainbiken of tai-chi. Of we gaan samen naar buiten om te wandelen of te fietsen.

Rineke: werkt twee dagen per week als adviseur patiëntencommunicatie in het *HagaZiekenhuis*. Ik adviseer hulpverleners in de communicatie met patiënten en ontwikkel voorlichtingsmaterialen. Volg jaar ben ik gestart als zelfstandig professional organizer, onder de naam *Jouw opruimcoach*. Met eenvoudige methodes leer ik mensen opruimen, ordenen of plannen. Ik vind het erg leuk om met mijn praktische kennis mensen te helpen bij het opruimen en (re)organiseren van hun spullen, administratie, huishouden en/of agenda. Mensen krijgen daarmee echt ruimte, rust en overzicht, zowel in hun hoofd als huis. Mooi en bijzonder werk waar ik blij van word.

In mijn vrije tijd speel ik klarinet en (beach)volleybal, en lees ik graag een goed boek.

Van kinds af aan heeft **Rineke** gekerkt in de Duinzichtkerk en heeft daar warme herinneringen aan. Zo heeft dominee Van Dongen ons ook getrouwd in 2004.

Een bijzondere samenloop van omstandigheden dat de *Duinzichtkerk* en de *Christus Triumfatorkerk* nu meer gaan samenwerken!

Het is leuk om in de CTK weer (oude) bekenden uit Den Haag te treffen, en om nieuwe mensen te ontmoeten in een goede mix van gezelligheid en geestelijke voeding. We hopen op een fijne tijd hier.

Hylko en Rineke

PS: Interesse in hulp bij opruimen thuis of op het werk? Hulp bij de klus die je al zo lang uitstelt? Als opruimcoach kan ik wellicht wat voor je betekenen. Spreek me gerust aan in de kerk, mailen kan ook. email: rinekezandvoort@12move.nl

Landelijke Pastorale Dag



Op zaterdag 13 april 2013 wordt in Gouda de tweede Landelijke Pastorale Dag gehouden. Het thema *Geloven in pastoraat?!* Welkom is iedereen die in eigen gemeente werkzaam is in het pastoraat of overweegt dat te gaan doen, zoals contactpersonen, ouderlingen, leden van *Team Meeleven*, betrokkenen bij het jeugdpastoraat, kerkelijk werkers en predikanten. Pastoraat zou je kunnen zien als verbinding tussen God en mensen. Kunnen we daarvan in het bezoekwerk iets laten zien? Durven we het aan over geloof te praten in een pastoraal gesprek?

Kunnen we vormen vinden die passen bij de gemeente en de mensen van vandaag? Dat blijkt niet altijd gemakkelijk, zeker niet als er onvoldoende pastoraal medewerkers zijn en het soms moeilijk is om zelf ook geïnspireerd te blijven.

Spreeker: dr. Jean-Jacques Suurmond, geestelijk verzorger in Haarlem, publicist en columnist in dagblad *Trouw*. In drie rondes kan gekozen worden uit dertig workshops en er is een grote informatiemarkt met materialen voor kerkenwerk.

Plaats: *Christelijke Scholengemeenschap De Goudse Waarden* in Gouda. Kosten € 22,50 (inclusief lunch en koffie/thee). Wie zich vóór 7 maart aanmeldt, betaalt € 20.

Informatie en aanmelden: www.pkn.nl/pastoraat of:

Marjoke van den Bogerd-Uithol, e-mail: m.vanden.bogerd@pkn.nl.

Onthulling elektronisch mededelingenbord

zondag 3 februari j.l.



Training Werk en Balans

*"Zeer interessant. Nieuwe inzichten en veel ruimte voor discussie."
- Deelnemer training Werk en Balans 2012 -*

Wat drijft mij in mijn werk, en wat in mijn privéleven? Wat doe ik als het allemaal niet lukt? Wil jij tips om in balans te blijven of komen? Herken je deze vragen en ben je op zoek naar informatie hierover? In navolging van het succes van vorig jaar, wordt dit jaar voor de tweede keer de training *Werk en Balans* georganiseerd, in de Christus Triomfatorkerk. De training geeft inzicht, een leidraad en informatie over veel vragen rondom werk en privé. De basis is theorie, maar oefeningen, gesprek en discussie zijn ook aanwezig. Naar aanleiding van vorig jaar is de training iets aangepast en zal het dit jaar niet om vier, maar vijf avonden gaan. Voor de training kun je je aanmelden bij Berit Bootsma via beritbootsma@christustriumfatorkerk.nl.

De kosten voor deelname aan de training zijn € 50. De training bestaat uit vijf trainingsavonden, een gezamenlijke maaltijd op de eerste avond en koffie/thee tijdens de trainingen. Aanmelden kan alleen voor de gehele training. Elke avond begint om 20 uur, met uitzondering van de eerste avond, vanwege de gezamenlijke maaltijd. Het programma ziet er als volgt uit:

Avond 1 Inspiratie Inhoud: Inleiding, gezamenlijke maaltijd en training Datum: 9 april 2013 Tijd: 18 – 22 uur Spreker: Marieke Overeem, communicatieprofessional en inspiratie-ingenieur	Avond 2 Waardoor laat jij je leiden in het maken van keuzes? Inhoud: Training Datum: 23 april 2013 Tijd: 20 – 22 uur Spreker: Peter van Harten, talentmanager
Avond 3 Teleurgesteld, mislukt, gefaald? En nu... Inhoud: Training Datum: 7 mei 2013 Tijd: 20 – 22 uur Spreker: Marisa Donner, psychotherapeut	Avond 4 In balans door persoonlijk leiderschap Inhoud: Training Datum: 21 mei 2013 Tijd: 20 – 22 uur Spreker: Rob Freeke, docent Penta Nova, academie voor (school)leiderschap
Avond 5 Intervisie Inhoud: Intervisie, terugblik en ruimte voor persoonlijke afspraken Datum: te bepalen met intervisiegroep	

Hartelijke groeten,
Werkgroep Werk & Balans 2013



Vier-de Nacht van de Hoop

30-31 maart 2013



In den Haag wordt in de paasnacht, 30-31 maart 2013, voor de vierde keer de *Nacht van de Hoop* georganiseerd. De nacht vindt dit jaar niet plaats in de Grote Kerk, maar in het *Humanity House* aan de Prinsegracht 8. De *Nacht van de Hoop* 2013 heeft het thema meegekregen:

OVERWEGEN | OVER GRENZEN | OVERHOOP

Dit jaar vindt de *Nacht van de Hoop* dus plaats in het *Humanity House*, een belevingsmuseum waar je in de huid kruipt van een vluchteling en zelf kunt ervaren hoe het voelt om op de vlucht te moeten. De thematiek van het *Humanity House* en van de *Nacht van de Hoop* – vluchten en hoop –

komen hierbij uitstekend samen. Volop inspiratie voor een vierde en opnieuw bijzondere editie van *De Nacht van de Hoop*.

De *Nacht van de Hoop* is een beleving in de paasnacht met kunst, muziek, theater en verhalen. De laatste editie trok vierhonderzeventig, meest jongere mensen. Voor informatie en de laatste actualiteiten zie www.nachtvande hoop.nl. Daar kan men zich ook als deelnemer opgeven. De organisatie is tevens op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Aanmelden en informatie bij projectleider Dorinde IJdo, dijdo@stekdenhaag.nl of (06) 2345 8123. De *Nacht van de Hoop* is te volgen op twitter @nachtvande hoop (#NvdH13).

De Nacht van de Hoop wordt georganiseerd door Stek – voor stad en kerk – en tal van kunstenaars, workshopleiders en vrijwilligers. De Nacht duurt van 22 uur zaterdagavond tot 7 uur zondagmorgen en eindigt met een gezamenlijk ontbijt. De entree bedraagt 10 euro.

Doe mee aan een onvergetelijke reis door de Nacht vol beleving en verwondering en neem je reisgenoten mee!

NB: In de paasnacht schakelen we over op de zomertijd!

Zomaar een wijsheid...

Volg je hart, want dat klopt





BIJBELLEESROOSTER

De één leest iedere dag uit de Bijbel, de ander zo af en toe eens een stukje. Of je nu vaak of zo nu en dan eens een Bijbelgedeelte leest, je stelt je wel eens de vraag: 'Wat zal ik vandaag eens lezen?' Het 'Bijbelleesrooster' van het Nederlands Bijbelgenootschap kan u helpen om een keuze te maken.

RS

maart 2013

vrij	1	1 Samuel 26:1-25	De geschiedenis herhaalt zich
za	2	1 Samuel 27:1-12	Dubbelrol
zo	3	1 Samuel 28:1-25	Geestelijke strijd
ma	4	1 Samuel 29:1-11	Hoog spel
di	5	1 Samuel 30:1-31	Moord en brand
wo	6	1 Samuel 31:1-13	Vallen in je eigen zwaard
do	7	2 Samuel 1:1-27	Treurnis
vrij	8	2 Samuel 2:1-32	Burgeroorlog
za	9	2 Samuel 3:1-21	Onderhandelingen
zo	10	2 Samuel 3:22-39	Wraak voor recht
ma	11	2 Samuel 4:1-5:5	Moordaanslag afgekeurd
di	12	2 Samuel 5:6-25	Machtsuitbreiding
wo	13	2 Samuel 6:1-23	Plaats maken en je plaats weten
do	14	2 Samuel 7:1-16	Bouwplan
vrij	15	2 Samuel 7:17-29	Toekomst voor de koning
za	16	2 Samuel 8:1-18	Verslagen
zo	17	2 Samuel 9:1-13	Aangenomen zoon
ma	18	2 Samuel 10:1-19	Tweefrontenoorlog
di	19	2 Samuel 11:1-27	Van kwaad tot erger
wo	20	2 Samuel 12:1-25	Lievelling van de HEER?
do	21	2 Samuel 12:26-31	Kroonwisseling
vrij	22	2 Samuel 13:1-22	Liefde en haat
za	23	2 Samuel 13:23-37	Wraak
zo	24	2 Samuel 13:38-14:17	Plan
ma	25	2 Samuel 14:18-33	Vader en zoon
di	26	2 Samuel 15:1-12	Populistische politiek
wo	27	2 Samuel 15:13-31	Weg uit Jeruzalem
do	28	2 Samuel 15:32-16:14	Door het stof
vrij	29	Lucas 22:39-23:49	Lijdensevangelie
za	30	Lucas 23:50-56	Begravenis
zo	31	Lucas 24:1-12	Opstanding

HORIZONTAAL:

- 1 hulpmiddel waarmee een borrelglaasje een vaas lijkt (12)
- 7 bij een flink bedrijf moet het personeel meepraten over belangrijke beslissingen (2)
- 8 in de eerste zes weken van je huwelijk eet je dat liever niet (10)
- 10 leesteken dat klank verandert (5)
- 13 ik ben teugen omdat ik er teugen ben! (8)
- 14 eindpunt met uitzicht (4)
- 16 zonder dat geen bier en geen lekker brood (4)
- 17 heersende politieke kleur (5)
- 18 ook in Rotterdam kun je promoveren, ook buiten Erasmus om (3)
- 19 wat is er loos in die hoofdstad? (4)
- 21 al draai je 'm 26x om; hij wordt er niet eens duizelig van! (4)
- 23 dat je met maar twee klinkers zo van de kook kunt raken! (8)
- 25 eerste multinational was een Hollandse vinding (3)
- 26 ultieme som (10)

VERTICAAL:

- 1 de komende koude regeerjaren van Willem Alexander? (12)
- 2 stellen ons in staat rechtop te lopen, maar geven gauw problemen (12)
- 3 positieve tegenpool van 'gard' (3)
- 4 de stad is ook niet alles, meent de paus (4)
- 5 wordt vaak achtergelaten (5)
- 6 de zwaarste was in 1963 (12)
- 9 kan het vorige woord (6) erg dwarszitten (10)
- 11 alleen de koekoek en de griet doen dan niet mee (3)
- 12 geen twijfel mogelijk (8)
- 15 er wordt op je gelet, zelfs door de rechter (3)
- 17 stuur direct een nachtspiegel (2)
- 20 in wezen wijs (3)
- 22 nummer dat bij de rechtsgang ontzegt wordt (2)
- 24 tja, dat kun je overkomen als je ouder wordt (3)

